



Cor Buijs wint St. Vincent

Door Gerard Dekker

Cor is sinds 5 jaar herintreder in de sport nadat hij 25 jaar geen duiven heeft gehouden. Hij werd geboren in Voorschoten en was daar als kleine jongen lid van de Zwaluw in Voorschoten een club van zondagsvliegers. Zijn ouders vonden dat maar niets zodat hij lid werd in de vereniging Het Oosten in Leiden die ook op zaterdag vlogen.

Als kleine jongen was hij blij met elke duif die hij kreeg, maar was er geen eer te behalen met een Arie van de Hoek in de club, toen speelde hij ook alleen maar vitsse en midfond. Er is veel veranderd in de 25 jaar dat hij uit onze sport was, denk alleen maar aan de handmatige klokken en nu het constateersysteem. Ook het ontbreken van jeugdleden, die er vroeger echt genoeg waren. Ook de maatschappij is veranderd, ouders, kinderen hebben vele ander mogelijkheden gekregen om de vrije tijd door te brengen. In de gezinssituatie is het niet meer zo dat vaders wil wet is en dat is maar goed ook.

Na zijn militaire dienst woonden ze nog enige tijd in Scheveningen en is hij gestopt met het houden van duiven. In 1989 verhuisde hij naar Purmerend en bleef hij zonder duiven.

Op een gegeven moment kwam hij Wim Hogendoorn tegen en bij het zien van een koppeltje duiven in de lucht zei hij tegen Wim, leuk he die duiven, waarop Wim zei dat zijn de mijne. Dat was de aanzet dat het weer begon te kriebelen bij Cor. Inmiddels waren zijn kinderen de deur uit en na overleg met zijn vrouw is hij in 2012 weer begonnen, ditmaal met overnachtfondduiven. Bijgestaan door Wim en met een aantal kweekkoppels van Wim. Met deze duiven en de hulp die hij van Wim krijgt heeft hij in een kleine 5 jaar een leuk stammetje gecreëerd bestaande uit 10 koppels, waarvan er 2 kweekkoppel zijn waaruit hij per jaar 10 jongen kweekt.

De winnaar van St. Vincent is een nestdoffer. Hij werd samen met zijn duivin ingekorfd op een standje van 10 a 12 dagen op eieren hij gedroeg zich buitengewoon goed, was lekker druk en voelde goed aan, toch ging hij niet als eerste in de mand omdat Cor zijn duivinnen toch net nog een ietsje beter vond, maar het kan verkeren en dat zei Brederode al

Wat de voorbereiding op het vliegseizoen betref, Cor begint laat te kweken zo rond 1 april en de doffer heeft nog 1 jong groot gebracht. Als jong van 2014 heeft hij gewoon de jonge duivenvluchten gehad, als jaarling in 2015 de vitsse en midfondvluchten plus één dagfond in 2016 heeft hij zijn eerste overnachtfondvlucht afgewerkt maar behaalde geen prijs. Tijdens het seizoen gaan zijn overnachtfondduiven dus mee met de korte programmavluchten en als het nodig is speelt hij ze tussen de vluchten ook nog op Hank met de duivenkar van Edam.

De duif die hij zelf gekweekt heeft stamt af van het soort van Wim Hogendoorn, van vaderskant van de "883" waar het soort van de Gebr. Van Doorn en het soort van Hage inzit. Van moederskant komt hij uit de "295" een kruising Cramer X A.P. Laan.



Cor stond te praten op het moment dat de duif arriveerde met een verdere buurman. Hij zag hem over het dak scheren en dacht dat hij zou gaan vallen even verder bij Wim Hogendoorn en dacht nog van Wim krijgt een mooie vroege duif. De doffer beëindigde zijn vlucht echter op zijn hok. Toen hij

Ron Voorn belde om de duif te melden had hij het al een beetje te kwaad, maar toen Ron hem meldde dat hij de eerste was begon hij helemaal te shaken en was hij zoals hij zei: als grote kerel opeens als een kind zo blij.

Cor is een kleine liefhebber, 10 koppels en 10 jongen is een smalle basis, maar blijkbaar breed genoeg om deze prachtige prestatie neer te zetten. Hij vindt de duivensport veranderd, hij mist de jeugdleden, maar stelt zolang we er plezier in hebben het toch maar blijven doen. Helemaal mee eens en Cor en namens de leden van de Fondclub Noord Holland, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning.

Een compliment voor Good old Sam de Jong die langzaam maar zeker zijn erenaam van de Tovenaar van Heemskerk weer aan het terug winnen is. Hij pakt mooi met zijn 1^e getekende de 2^e prijs in de fondclub.

De 3^e prijs gaat naar Piet Zuurbier uit Heiloo, complimenten daarvoor Piet.

DE TOP 10

1. Cor Buijs, Purmerend **2.** S. de Jong, Heemskerk **3.** P. Zuurbier, Heiloo **4.** Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel **5. 6. & 7.** Ysbr. Kaptein, Akersloot **8.** Duo de Groot- Leijen, Egmond aan de Hoef **9.** C.J. Schermer, Castricum **10.** F. de Boer, Bovenkarspel